

Historie in de Ardennen: interessante plekken voor jong en oud

De Ardennen hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in de Belgische en Europese geschiedenis. Zowel voor jong als oud bieden de Ardennen veel activiteiten die de rijke tradities en erfgoed van de regio in stand houden.

De geschiedenis van de Ardennen gaat terug tot de Romeinse tijd. Kastelen, vestingen en oude ruïnes verspreid over het landschap getuigen van deze lange geschiedenis.

De Romeinse tijd en eerder

Archeologisch park

Rue des Thermes Romain 57, Arlon

Ruïnes van een Romeins gebouw en sarcofagen uit de 6de en de 7de eeuw, parochiekerk van de 8ste eeuw tot 1558. Binnen: ruïnes van Romeinse thermen.

Voor groepen, enkel op aanvraag (twee weken vooraf) bij de Dienst voor Toerisme: info@visitarlon.be



Archeologisch museum in Arlon (Aarlen)

In het museum is archeologisch materiaal te zien uit de prehistorie tot de middeleeuwen.

De Gallo-Romeinse collectie vormt het belangrijkste onderdeel. Te zien zijn o.a. keramiek, glazen, metalen, organisch materiaal (hout, leer, bot), mozaïeken en geschilderde coatings.

Voor kinderen is er een doeboekje met een quiz, spellen en raadsel of een tasje met een ontdekkingsspel en er zijn verkleedkleden (Romeinse soldaat en burger)! Ook is er een atelier om te knutselen.



De Gallo-Romeinse site van Chameleux

Op 4 km ten zuiden van Florenville bevindt zich de Gallo-Romeinse site van Chameleux (1e tot 3e eeuw). Ooit kwam hier de Romeinse heirweg Reims-Trier langs en werd hier een afspanning gebouwd voor de soldaten en de reizigers. Archeologische opgravingen hebben de restanten van dit relais blootgelegd. Informatieborden geven de bezoekers een idee van het leven hier tijdens de Romeinse periode.



Het Megalietenhuis in Wéris

Place de la Pierre, 6940 Wéris

Op een veld van meer dan acht kilometer lang liggen reuzenstenen, menhirs en dolmens van zeker vijfduizend jaar oud. Voor kinderen is er een wandelzoektocht van 5 km. Het museum biedt een boeiende kijk op de eerste landbouwers-veetelers die - zo'n 5.000 jaar geleden - op deze unieke site in België op het einde van de Steentijd met puddingsteenrotsblokken de dolmens en menhirs hebben geplaatst.



De Middeleeuwen

In de Ardennen is er veel terug te vinden uit die tijd zoals vestingen, romaanse kerken en abdijen en niet te vergeten, de verhalen en de gouden legenden van de heilige geloofsverkondigers (Sint-Hubertus), de mythische ridders (de Vier Heemskinderen) en befaamde personages zoals Godfried van Bouillon, Gravin Ermesinde of Guillaume van der Marck, die de bijnaam “Sanglier des Ardennes” kreeg!

We lichten twee kastelen uit:

Kasteel van Bouillon

Het kasteel van Bouillon is een van de meest iconische bezienswaardigheden. Dit middeleeuwse kasteel was ooit de zetel van de hertogen van Bouillon, en het speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Kruistochten. Het is een geweldige bestemming voor gezinnen die zowel van geschiedenis als avontuur houden, met interactieve tentoonstellingen en een prachtig uitzicht over de regio.



Feodaal Kasteel van La Roche-en-Ardenne

Rue Du Vieux Château 4, 6980 La-Roche-en-Ardenne

Met uitzicht op La Roche-en-Ardenne en de Ourthe bieden de ruïnes van het feodale kasteel een unieke terugkeer naar de 9e eeuw en activiteiten in alle seizoenen.



Meer info over de Middeleeuwen is te [hier](#) te vinden.

Wereldoorlog 1

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen een aantal Waalse steden het zwaar te verduren.

De Slag om Luik speelde zich af in de fortengordel rondom Luik. Luik lag op de Duitse aanvalsroute door België naar Frankrijk en werd aangevallen op 5 augustus 1914. De eerste veldslag van de Eerste Wereldoorlog duurde tot en met 15 augustus toen het laatste Belgische fort zich overgaf.

Mons is de plaats waar de Britse troepen voor het eerst en het laatst in actie kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op 23 augustus 1914 opende een Engelse cavalerist voor de eerste keer het vuur op Duitse troepen en het laatste wapenfeit dateert van 11 november 1918.

Virton en de grensstreek

Op 22 augustus 1914 werd een ganse streek vernield. Dorpen platgebrand, slachtpartijen, vernielingen, plunderingen. Virton, Ethe, Bleid, Gomery, Latour, Rossignol, ... werden getroffen. Op één dag vielen 20.000 slachtoffers, waaronder vele honderden burgers.

Meer info vind je [hier](#).

Werldoorlog 2

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Ardennen het toneel van de beroemde Slag om de Ardennen, die een keerpunt was in de strijd tussen de geallieerden en de nazi's.

[Bastogne Oorlogsmuseum](#)

Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne

Het parcours van het Bastogne War Museum plaatst de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in een moderne en interactieve context.

De Slag om de Ardennen krijgt bijzondere aandacht.

Het Mémorial de Mardasson heeft de vorm van een vijfpuntige ster, waarbij elke punt een lengte heeft van 31 m. In het midden ligt een herinneringssteen die al op 4 juli 1946 werd neergelegd. Op de binnenste zuilen van de open galerij is met gouden letters de geschiedenis van de Slag om de Ardennen opgeschreven. Op de buitenste zuilen zijn de namen en badges van de belangrijkste Amerikaanse bataljons te zien. Via de wenteltrap kun je helemaal tot bovenin het gebouw wandelen en zo genieten van een uitzicht over de omgeving waarbij je de verschillende verdedigingsstellingen kan zien die tijdens het beleg van Bastogne werden ingenomen.



[Bastogne Barracks](#)

Rue de La-Roche 40, 6600 Bastogne

Een van de sites van het [War Heritage Institute](#) is Bastogne Barracks, ten noordoosten van de stad Bastenaken in de richting van La Roche-en-Ardenne. In een grote tentoonstellingshal van 2350 m² en in buitenopstelling staan vele rups- en wielvoertuigen, artilleriestukken en divers materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.



[Het 101^e Airborne Museum](#)

Avenue de la Gare 13, 6600 Bastogne

De collectie waardevolle items, artillerie, persoonlijke spullen van de soldaten, diorama's en vitrines geven informatie over hoe het er destijds aan toe ging. Om een beter beeld te schetsen van de gebeurtenissen in de Ardennen tijdens [de winter van 1944-1945](#) mag een net-echt beleving niet ontbreken. Een groot aantal bezoekers mocht al een bombardement van dichtbij meemaken in de schuilkelder. Het is indrukwekkend, emotioneel en blijft je bij.



13 herdenkingsplaatsen en oorlogsmonumenten in de Ardennen bekijk je [hier](#).

Tot slot

Nog meer historische plekken zijn te vinden op de site [“de sporen van ons verleden”](#).

Kortom, de Belgische Ardennen bieden een unieke combinatie van rijke geschiedenis en culturele activiteiten die zowel jong als oud aanspreken. Of je nu geïnteresseerd bent in het verkennen van middeleeuwse kastelen, het ontdekken van de natuur of het genieten van de lokale cultuur, de Ardennen hebben voor iedereen iets te bieden.